



Beste wensen voor 2024!

Beste schaakliefhebbers,

Namens het schaakbestuur wensen we jullie allemaal een voorspoedig en schaakrijk 2024 toe! Dit jaar belooft een bijzonder jaar te worden, aangezien we ons jubileum vieren. We kijken er enorm naar uit om samen met jullie dit mijlpaalmoment te delen en te vieren.

Het afgelopen jaar heeft ons ook verheugd met de komst van vele sterke schakers binnen onze gemeenschap. Zo zien we in de interne competitie momenteel een duidelijke koploper, maar zoals altijd in schaken, kan er nog veel veranderen en is de strijd nog niet gestreden.

Extern zijn we erg trots op ons eerste viertal, dat goed bezig is en momenteel aan kop gaat. We hopen dat ze deze positieve lijn kunnen vasthouden en successen blijven boeken in de externe competities.

Laten we samen streven naar een jaar vol schaakplezier, uitdagingen en gezelligheid.

Met vriendelijke schaakgroeten,

Bestuur



Let op: afmelden uiterlijk op zondag ervoor als je niet aanwezig kunt zijn! (Via de website)

Tussenstand intern

- 1 Egor Fomin
- 2 Rienk van der Werff
- 3 Benjamin Szklovz
- 4 Jos Poelsma
- 5 Roelof Berkepeis

Resultaten extern

6-tal: SV Borne - SV Park Stokhorst	5,5 - 0,5
4-tal: Almelo 4 - SV Park Stokhorst 1	2,5 - 1,5
SV Park Stokhorst 2 - HEC 2	2 - 2
Rijssen 3 - SV Park Stokhorst 3	3 - 1
SBO Cup: SV Park Stokhorst - Hardenberg	1,5 - 2,5



Zo hoef je minder na te denken

Het was op onze maandag. Mijn partij duurde zoals wel vaker erg lang : toen op mijn bord de eerste pion geslagen was, bleek de zaal half leeg - ik houd mijn stukken graag op het bord, laat die van de ander slecht staan, en slaan hoeft niet bij schaken. Zo gebeurde het dat de partij naast mij, met materiaal-commissaris Rinke, veel eerder klaar was - de spelers hadden hun spel daarna keurig opgeruimd, alle stukken in het doosje.

Op een gegeven moment merkte ik echter dat enkele van mijn geslagen stukken niet meer naast het bord stonden .. ik dacht : Rinke moest die in zijn doos gestopt hebben, ze stonden aan hun zijde, dus ik sprak hem daarop aan .. het was een stommiteit natuurlijk, hij wist het zogauw ook niet en vroeg daarop zijn opponent "weet je nog welk nummer onze doos had?", maar toen besloot hij de kast zelf maar aan te vallen om de stukken te vinden. Dat lukte wonderwel en al gauw was mijn gezelschap weer compleet.

Het is duidelijk : alle stukken-dozen hebben bij ons een nummer, dus kun je bij elke partij ook vastleggen welke doos gebruikt wordt.

-Roelof



In het zonnetje

Wist je dat één van onze leden een officiële oorkonde heeft ontvangen? In 1995 nam Ria deel aan een schaak- en dam simultaanwedstrijd tegen Jannes van der Wal en behaalde de overwinning! Jannes van der Wal was een bekende Nederlandse damkampioen met vier nationale titels en werd op 3 december 1982 wereldkampioen. Hoewel hij een internationaal grootmeester was in dammen, bleek hij ook een geduchte schaak tegenstander te zijn, destijds met een Elo-rating van rond de 2300. Ria was echter te sterk voor Jannes en behaalde deze mooie oorkonde. Kortom, onderschat Ria zeker niet als je de volgende keer tegen haar speelt!





Puzzels

1) Wit speelt en wint



2) Zwart geeft in 2 zetten mat



3) Wit geeft mat in 2 zetten



4) Wit geeft mat in 3 zetten



Antwoorden zie pagina 5



Wie ben jij? - Wouter Grouve

1) Hoe ben je begonnen met schaken en wat trok je aan tot deze sport?

Meneer van Elk, een enthousiaste basisschoolleraar in Nijverdal, heeft mij (en mijn klasgenootjes) leren schaken in groep zeven. Het puzzelaspect was iets dat mij aantrok tot deze sport. Elke stelling is een puzzeltje, waarbij je probeert de stelling te doorgronden om tot de objectief beste voortzetting te komen. In de eerste maanden hebben we vooral de regels geleerd om daarna onderling partijtjes te spelen. Eenmaal in groep acht speelden we twee wedstrijden tegen een basisschool in Enter; dat was spannend en leuk, vooral ook omdat ik tegen mijn neefje moest aantreden. Ik ben rond die tijd ook lid geworden van de jeugdafdeling van de lokale schaakvereniging en heb dat tot mijn veertiende volgehouden. Pas toen ik in Enschede kwam wonen, zo rond mijn dertigste, heb ik het schaken weer echt opgepakt en ben ik bij deze leuke vereniging terechtgekomen. Het puzzelaspect spreekt mij nog steeds aan, daarnaast is ook het sociale aspect belangrijk voor mij.

2) Wat is jouw schaakstijl en favoriete opening?

Ik denk dat de meeste mensen mijn stijl als positioneel en wellicht wat behoudend zouden beschrijven. Meestal ben ik op zoek naar de "absolute" waarheid in een stelling en probeer ik de meest precieze zet te vinden, waarbij ik eindeloos kan twijfelen. Het gevolg is dat ik grote risico's vermijd, wat als voordeel heeft dat ik niet vaak verlies, maar het maakt winnen ook moeilijker. Al dat twijfelen zorgt er helaas ook voor dat ik regelmatig in flinke tijdnood kom, zoals inmiddels bij vrijwel iedereen bekend. Alle goede voornemens ten spijt, ook dit jaar weer, heb ik mezelf op dat vlak nog niet kunnen verbeteren. Een favoriete opening met wit heb ik niet en ik speel net zo lief d4 als e4. Met zwart ben ik kieskeuriger en speel ik voornamelijk Frans tegen e4 en Hollands tegen d4 of c4.

3) Waar houd jij je mee bezig buiten het schaken om? (werk / andere hobby's?)

In het dagelijks leven werk ik op de Universiteit bij de opleiding Werktuigbouwkunde, waar ik me vooral bezig houd met lichtgewicht materialen voor de luchtvaartindustrie. Verder woon ik met mijn vrouw en dochter vlak bij het centrum van Enschede. Mijn vrouw schaakt helaas niet, maar mijn dochter weet inmiddels hoe alle stukken bewegen. Het zal niet zo lang meer duren voordat ik met haar de eerste partijtjes kan spelen. Als er naast het gezinsleven, werk en schaken, tijd over is, kook en lees ik graag.

Ik geef de pen door aan Thimo Heinhuis





Tijd voor de klok

Wie herinnert zich nog dat we met uurwerken schaakten? Het wegtikken der seconden, elke klok haar eigen geluid .. ja, als de zaal heel stil was, kon je vaak de bonte kakofonie der tikkers als een kippenhok ervaren : daar was dan het denken.

Vluggertjes op zulke analoge klokken waren vaak mooi stampwerk: de kleine tikkers konden de klappen in tijdnood wel verdragen, de Gardes niet, dat was een groter model maar wel met teder uurwerk. De senioren kennen ze maar al te goed, ook dat er op een gegeven moment iemand is geweest die eens "houtjes" naast de knoppen monteerde om het stampwerk op Gardes te voorkomen en die klokken daarvoor te sparen - dat alles tot rust van de materiaalcommissaris, die wekelijks wel een klokje moest openmaken. Ineens waren die houtjes bij alle clubs.



Wat is het veranderd .. 5 minuten instellen op een heus uurwerk, om te vluggeren - soms ook 3 - was steeds een nauwkeurig werkje bij aanvang van een nieuwe pot, maar ook natte vingerwerk: niemand wist eigenlijk ooit WIE er HOEVEEL seconden zou missen - alles op het oog, en dan nog een potje .. voor zover ik me herinner hadden ze alleen in Ezendam een stel speciale vluggerklokken, die hadden een extra palletje waarmee je het uurwerkje simpelweg 12 keer sneller kon laten lopen.

Met de electronica is dit alles niet meer.
Nu is alles duidelijk en exact.

Tot de klok z'n tijd heeft de batterij is plots op. Voorheen gebeurde het ook wel dat een klok ermee ophield .. de wedstrijdleader moest 'm dan vaak gewoon even wat "opdraaien" en 'm soms een zacht klapje geven om 't ding daarna aan de spelers terug te geven. En begaf zo'n klok 't helemaal, dan was het overnemen van de juiste tijden simpel, snel, duidelijk en eerlijk te doen.

Maar een batterij heeft geen geheugen.
"Weten jullie nog hoeveel tijd je over had?"

- Roelof

Antwoorden puzzels: 1) Da3+ 2) Pf2+ 3) Th5+ 4) Td2